

## Sint Maarten

*Het feest van Sint Maarten wordt in diverse dorpen in Horst aan de Maas op 10 november gevierd. In sommige kernen gebeurt dit door middel van een rondgang langs de deuren, andere houden het bij een lampionoptocht.*



### Toelichting:

- Ja**
- Aan de deur
  - Als de kinderen met hun/haar lampionnetjes aan de deur komen en dan zingen, krijgen ze versnapering. Meestal zetten wij vanaf 18.00 uur een kandelaar met een brandende kaars aan de deur, en doven de buitenverlichting. Een echt Sint Maarten gevoel bij ons on de straat.
  - Bij ons komen ongeveer 30 a 35 kinderen aan de deur
  - Dat wil zeggen dat wij de deur open hebben voor de kinderen die langs komen.
  - Ik ben vrijwilliger bij Jongeren Gilde Sevenum, en zij organiseren dit feest jaarlijks.
  - Ik zit bij een vereniging die dit organiseer dus vier ik dit op deze manier
  - Kinderen komen met lampionnetjes langs de deur ! Feestelijk !!
  - Mag ook niet worden opgeven. Zwarte piet moet al weg belachelijk. Blijf van deze feesten af. Dit is traditie.
  - We staan aan de deur met snoep (en geen mandarijntjes dus...)
- Nee**
- 60+
  - Ben een volwassen persoon zonder kinderen maar heb het zelf wel altijd graag gevierd met lampionnen tocht met thuis als extra traktatie een oliebol
  - De eerste keer sinds jaren niet meer, omdat onze laatste dochter nu naar Dendron gaat. Thuis wel traditie: erwtensoep, pannenkoeken eten. Later op de avond: warme chocomel en zelf gebakken wafels.
  - De kinderen krijgen natuurlijk wel wat lekkers aan de deur
  - Dit feest is voor kinderen , wij zijn boven de 65 jaar.

- Door mijn leeftijd vier ik dit feest niet meer. vroeger altijd met kinderen en kleinkinderen.
- Heb geen kinderen meer in die leeftijd
- Ik ga wel even kijken bij de optocht en hoop dat er kinderen komen zingen langs de deur. Bij ons is dit al jaren een twistpunt of het mag ja of nee. Het is toch gezellig als er kinderen langs komen en zingen!
- Ik heb geen kinderen om dit feest mee te vieren. Ik zal wel zorgen dat de kinderen die langs de deuren komen bij ons iets lekkers krijgen.
- In Tienray hebben ze de route van St. Maarten veranderd, dus de kindjes komen HELAAS niet meer langs onze deur.
- Is dit niet op 11 november?
- Kinderen zijn hier te groot voor.
- Laat ik over aan mijn kleinkinderen.
- Moet werken.
- Sint Maarten is op 11 november en niet op 10 november!!!! Eerste Kerstdag, Paasdag etc. is ook landelijk!!
- Sta wel altijd aan de deur met snoepjes
- Te oud voor.
- Toen ik nog jong was vierde ik dit wel door zelf met de buurt een grote brandstapel te maken. Later met mijn eigen kinderen ook. Tegenwoordig niet meer.
- Wel toen we kinderen nog klein waren. Nu zijn het inmiddels tieners, en vinden dat natuurlijk niet meer zo interessant.
- Wij hebben geen thuis wonende kinderen
- Wij wonen ver af ,er komt niemand ad deur.



**Anders:**

- als organisator
- bijdrage!!!!!!
- ik help mee als vrijwilliger
- kan van alles zijn
- met drumband
- We luisteren met defanfare de optocht en het vreugdevuur op .
- Wil straks ook met mijn kleinkinderen er aan mee doen.



**Anders:**

- ben 64 jaar en kleinkind is te klein.
- Ben er al te oud voor
- Ben ernstig ziek
- ben te oud daarvoor
- De kinderen vieren het met de kleinkinderen
- deel alleen snoep uit aan de deur
- er is hier wel een st maartensvuur maar de rondgang is niet geregeld.
- er komen bij ons geen kinderen aan de deur (appartementencomplex centrum Horst)
- Geen kleine kleinkinderen meer
- Ik ben er niet
- Ik heb 'nog' geen kleinkinderen
- Ik woon te dichtbij en dat is me dan te duur elk kind wat te geven het zijn er honderden
- Is geen echt Hollands Feest vroeger nooit van gehoord!
- Kinderen de deur uit. Kleinkinderen wonen niet in de buurt
- kinderen wonen niet meer thuis en ons huis ligt buiten de bebouwde kom.
- kinderen zijn al de deur uit
- kinderen zijn al ouder

- kinderen zijn volwassen en kleinkinderen zijn er nog niet
- kleinkinderen zijn al te oud
- Kleinkinderen zijn nog te klein
- komem niet bij ons in de straat
- leeftijd boven 65
- Meestal komen ze niet bij ons aan de deur aangezien wij aan de rand wonen
- mijn jongste dochter is op een leeftijd dat ze alleen gaat
- mijn kinderen zijn volwassen
- Mijn kleinkinderen wonen verder weg
- onze kinderen zijn de deur uit
- te oud
- vakantie
- Vergadering
- verjaardag
- vier de opening van het carnavals seizoen
- voor de kinderen aan de deur hebben we wel een attentie
- Vroeger wel, toen de kinderen klein waren
- waar ik woon komen geen kinderen meer zingen.
- We hebben een ander feest
- We hebben jaren hier thuis Sint Maarten gevierd met een eigen troshoop, met kinderen, vriendjes en vrienden, olieballen en hete chocomel en lampions. Nu is de tijd gekomen om het aan anderen over te laten. Wij teren op mooie, sfeervolle herinneringen!
- wegens geloofsovertuiging,
- wellicht als kind iets ouder is, nu nog te jong.
- Werk
- Wij wonen in een appartement en daar komen geen kinderen aan de deur
- woon in buitengebied
- zie boven
- Zie vraag 1
- Ziekenhuisopname.



### Toelichting:

- Ja**
- Hij deelde zijn mantel aan de arme mensen die niets hadden
  - In het verleden schreef ik stukjes over sint maarten in ons dorpsblaadje maar dit doen we niet meer
  - Katholieke school gezeten.
- Nee**
- Niet echt
- Weet niet**
- Heel vaag
  - Ik ken wel geert wilders dat mijn imspratie de beste ooit alle ze de vluchtelingen in horst zetten der ze maar langs de burgemeester neer niet in mijn wijk of naast mijn huis

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?



#### Toelichting:

Zeer mee eens

- En de lekkere wafels die ze na afloop uitdelen

Mee eens

- Eigenlijk gaat het bij Sint Maarten over verdelen en anderen wat gunnen.
- En het grote vuur
- Er wordt wel aandacht besteed aan het `echte` verhaal van Sint Maarten. Voor kinderen is het leukste toch zeker het rondgaan met de fakkel en daarvoor beloond worden met snoep of fruit.
- Het is aan ouders om hun kinderen het verhaal van Sint Maarten te vertellen.
- Maar is dat erg? Het is een leuke traditie die wat mij betreft mag blijven!
- Maar ook om de, vaak zelfgemaakte, lampionnen waar ze in het donker mee rondlopen. Dat vinden ze prachtig!
- Natuurlijk is het belangrijk die snoep. Maar het delen van de snoep met het gezin en met andere minder bedeelde is ook aan de orde en zeer belangrijk. St Maarten deelde ook.
- Toen ik zelf rondging voor snoepjes (20 jaar geleden) werd het verhaal van Sint Maarten wel verteld, maar we waren toch vooral bezig met welke route we moesten lopen om zo veel mogelijk snoep op te halen. Dit zal nu niet anders zijn, misschien wordt het verhaal van Sint Maarten wel helemaal niet meer verteld....
- Vaak staat het verhaal over Sint Maarten op de achtergrond, terwijl het ophalen van snoep voor de kinderen van groter belang is.
- Wij waren vroeger niet anders, wat dit betreft is er niets veranderd en ik heb daar ook geen probleem mee.
- Ze rennen zelfs door de tuin, Maar verder vinden wij het altijd geweldig.

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Neutraal        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij ons in het dorp gaan de kinderen niet langs de deuren met sint maarten en volgens mij ook nooit gedaan</li> <li>• Het is een feest en zoals de meeste feesten draait het ook om snoep en kado's, anders was het geen feest.</li> <li>• Het ontsteken van het St.Maartensvuur en het optreden van St.Maarten is m.i. toch de belangrijkste factor. Zingen langs de deur om snoep te krijgen sterft een langzame dood omdat veel ouders het niet meer van deze tijd vinden en de kinderen toch al veel snoepen.</li> <li>• Natuurlijk draait het om snoep ophalen. Maar ze krijgen het verhaal van delen automatisch mee.</li> <li>• Worden automatisch hierin betrokken als de ouders meedoen aan sint maarten</li> </ul>  |
| Mee oneens      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij ons wordt er een lampionnenwedstrijd gehouden en een rondgang samen met St Maarten naar het St Maartensvuur waar de uitslag bekend gemaakt wordt van de wedstrijd en waar chocomel uitgedeeld wordt. Natuurlijk zijn de snoepjes belangrijk voor de kinderen, maar de rest er om heen vinden ze ook geweldig.</li> <li>• De lampion optocht vinden zij vooral leuk. Daar gaat het om. In ons dorp wordt volgens mij zelfs geen snoep uitgedeeld.</li> <li>• Dit is per dorp verschillend. In Sevenum gaan ze niet langs de deuren dus gaat het niet om snoep</li> <li>• Het draait zeker om snoep maar op school lampionnen maken of pompoenen uithollen, naar het grote vuur én later , als ze groter zijn en niet meer langs de deur mogen thuis de deur openmaken is allemaal erg leuk</li> <li>• Het is ook leuk om met de lampions naar de troshoop te gaan en dat daar het verhaal word verteld en het vuur word ontstoken.</li> <li>• Het St.Maartens vuur vinden kinderen vaak leuker dan snoep</li> <li>• Het verhaal van Sinter Merte, boeit de hedendaagse kinderen ook nog steeds</li> <li>• Het voor snoep langs de deuren gaan is iets wat vroeger niet gebeurde,ws overgewaaid net zoals Halloween!</li> <li>• Hier in Lottum gaan de kinderen niet langs de deur maar krijgen bij het vuur een zakje wafels.</li> <li>• Ik denk dat het grote vuur vooral voor de kleinere kinderen heel interessant is.</li> <li>• In Lottum gaan kinderen niet langs de deuren voor snoep ,gaan soms wel in andere dorpen langs de deuren. Vind ik niet kunnen. Elk dorp heeft eigen tradities!</li> <li>• In sommige dorpen wel, bij ons niet.</li> <li>• Optocht met lampionnen, samen met vriendjes, ouders.</li> <li>• Volgens mij is het nog steeds alleen met een lampion lopen en evt. oliebollen nadien.</li> </ul> |
| Zeer mee oneens | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Horst misschien wel. In Sevenum zeker niet. Daar gaan we niet langs de deuren voor snoep.</li> </ul>   |

- In onze ogen was en is de lampion optocht in het donker en het grote vuur, in gezelschap van Sint Maarten en de bedelaar, het allerbelangrijkste en spannendste!
- Weet niet
- Dat ligt er aan hoe de ouders hier mee omgaan. Ik zal ons kind hier wel de info over meegeven en uitleggen waar het om gaat.



#### Toelichting:

- Mee eens**
- Ieder feest wordt door de commercie aangerepen om meer te verkopen. Zolang wij er in trappen blijft dit doorgaan.
  - Zoals vele andere feesten inmiddels en helaas omgetoverd zijn tot een commercieel feest.
- Neutraal**
- Het gaat om de inhoud van het verhaal. Kinderen pikken dit heus wel op. De commercie er omheen zorgt er evenwel voor dat de boodschap van Sint Maarten op de achtergrond komt te staan,,
  - Is een traditie
  - Wat is er leuker dan kinderen blij maken. En je maakt het zo duur als je zelf wilt
- Mee oneens**
- Dat beetje snoep zet geen zoden aan de dijk
  - De lampionnen horen zelf gemaakt te zijn en een kleine traktatie hoeft ook zo duur niet te zijn
  - Er word nauwelijks aan verdiend door de middenstand, dus nee niet commercieel.
  - Er zit meer achter dan alleen dat. Zie de leuke dingen die georganiseerd worden door de diverse verenigingen.
  - Het is een traditie die in stand gehouden moet worden.
  - Sint maarten is een traditioneel feest over het delen van je goed met de armen.
  - Voor zover ik het ken is het zeker in Kronenberg geen commercieel feest.



Zeer mee  
oneens

- Wij als ouder moeten wel het verhaal vertellen van Sint Maarten
- Ik denk het niet. bij ons lopen de kinderen met ouders gewoon mee met een eenvoudig lampionnetje.
- Ik vind het meer een dorpsfeest.
- Sint maarten op zich niet. Halloween inmiddels wel, maar dat is een ander feest en heeft een andere betekenis.