

Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl  
**Sinterklaas**



### Toelichting

- 1 Helaas wel. Ik vind dat de kinderen al zoveel hebben! Ik voel me `verplicht` om er aan mee te doen. Liever deed ik dat niet. Kado`s om de kado`s, niet echt duurzaam..
- 1 Met de kleinkinderen
- 1 Met de kleinkinderen
- 1 Met kleinkinderen en kinderen , vooral om de gezelligheid
- 1 Met zwarte Piet, zo zwart als roet, van de schoorsteen Is ons altijd wijs gemaakt.
- 1 Organiseer mee de jaarlijkse intocht.
- 1 Sinterklaas vieren we wel maar zeer beperkt
- 2 De kinderen zijn volwassen
- 2 Kinderen wonen verder weg, waar geen Sinterklaas gevierd wordt
- 2 Kinderen zijn zo groot en kleinkinderen zijn er nog niet. Als die er wel komen gaat Sinterklaas zeer zeker weer gevierd worden
- 3 Voor de kleinkinderen wel, verder niet



## Toelichting

- Belachelijk dat enkele individuen hun zin krijgen, zijn personen die overal tegenaan schoppen
- Belachelijk dat je een traditie moet bederven waar geen kwade bedoeling achter zit. Nee, een schaap levend slachten met de ramadan dat mag wel, jode koeken, afrikaantjes enz. Wat ver gezocht al deze onzin.
- Dat de dikke Heren in den Haag zich maar meer zorgen maken over de oude mensen, die na de oorlog ned. opgebouwd hebben, in plaats dat ze nu aan hun lot worden OVERGELATEN!!!!!!!!!!!!!! Zwarte PIET moet BLIJVEN.....
- Dat hele gedoe rondom Zwarte Piet moet eens ophouden. Sinterklaas is een kinderfeest en kinderen denken niet in kleur. Volwassenen zijn degenen die in hokjes denken. Een kind discrimineert niet, totdat het hem geleerd wordt door een volwassene. Laten we een kinderfeest niet verzieken door onze kinderen het kleurenblind zijn af te leren.
- de buitenlanders moeten zich maar aan nederland aanpassen en niet wij aan hen
- Dit is een kinder feest zwarte piet is er al zolang en niemand heft ooit zich gediscrimineerd erdoor gevoeld
- En meer dan dat zeer mee eens""
- Er zijn wel belangrijkere problemen in de wereld dan deze ronduit belachelijke discussie, laten we a.u.b. Het echte sinterklaasfeest in ere houden
- Flauwekul, de discussie over zwarte piet, een volksfeest, daar moet je afblijven.
- Het gedoe rond Zwarte Piet is gewoon belachelijk. Het is een vriendelijk kinderfeest en zwarte Piet is ook gewoon een kindervriend. Hij wordt in deze ook helemaal niet gediscrimineerd (en is zelfs gewoon geliefd)!!!
- Het is alle verschrikkelijk lang een traditie die bij ned. hoort. Absoluut belachelijk om zwarte piet af te schaffen. Dit heeft nl helemaal niks met discriminatie te maken. Die mensen die deze discussie aanzwengelen hebben zelf een groot probleem. Ze leren zich maar eens aanpassen. De Nederlanders worden gediscrimineerd als zwarte piet afgeschaft wordt!!!!!!!!!!!!!!
- Het is een mooi kinderfeest en heeft niets met discriminatie te maken.

- Het is een traditie om Sinterklaas (met zwarte piet) te vieren. Daar moet iedereen vanaf blijven. Wij Nederlanders laten ook andere tradities van andere culturen in stand.
- Het is te belachelijk voor woorden dat een kleine groep mensen zoveel heisa veroorzaken. Zwarte Piet moet blijven en heeft helemaal niets met discriminatie te maken. Wat een onvoorstelbare flauwe kul. Stoppen met die discussie.
- Het is van oudsher. Hoe moeten we de kleintjes ineens uitleggen dat het een verzinsel is?? AFBLIJVEN van deze mooie traditie....
- Het Sinterklaasfeest is van oudsher en hoort gewoon bij Nederland. Moet gewoon blijven bestaan zoals altijd
- Het wordt de hoogste tijd dat men stopt met het geleuter over Zwarte Piet . Piet is zwart en moet zwart blijven ,lang zal hij leven !!!!!!!!!!!
- Hoort bij onze traditie mag niet verloren gaan door een paar zeurpieten .
- Hoort nu eenmaal bij onze cultuur.
- Is een traditie. Een Piet die door de schoorsteen naar binnen is gekomen. Vandaar zo zwart als roet". Niks geen discriminatie. "
- Jan Linders doet niet mee aan de hype om Zwarte Piet in de ban te doen en dat is TOP. Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts een kleine groep mensen (niet eens uit Nederland) Zwarte Piet willen afschaffen. Ons cultureel erfgoed en onze tradities worden blijkbaar door allochtone Nederlanders bepaald. Ik hoop dat Zwarte Piet deze in de zak stopt en meeneemt naar Spanje, of nog wat verder weg van Nederland..
- Laat een kinderfeest een kinderfeest blijven. Een kind discrimineert niet.
- Moet zeker zo blijven zoals het was is.
- Nederlandse traditie die moet blijven bestaan.
- Nu afschaffen en dan volgend jaar op de wereld-erfgoedlijst? Dat kan toch niet! Welk land laat zich op basis van bezwaren van een heel kleine minderheid, een echte traditie ontnemen?
- Omdat dit een geweldige traditie is en zeer zeker gehandhaafd moet blijven. Mensen die hier anders over denken of zich aan Zwarte Piet storen, hoeven hier dan ook niet aan mee te doen.
- Sinterklaas is een echt volksfeest en er horen zwarte Pieten bij. Zwarte Pieten hebben niks met slavernij te maken. Diegenen die vinden dat zwarte Piet niet kan moeten zich eens na laten kijken.
- sinterklaas is een kinderfeest.
- sinterklaas moet gewoon blijven met zwarte piet . de buitenlanders hebben het hier zeker voor het zeggen mooi niet sinterklaas gewoon met zwarte piet
- Sinterklaasviering is een traditie. En tradities moet je in ere houden. Zwarte Piet hoort bij die traditie. Dat geleuter over discriminatie slaat nergens op.
- Traditie moet voortgezet worden
- Wat een onzin Discriminatie....het is een feest in Nederland heeft niks met buitenlandse mensen te maken
- We hebben het hier over een kinderfeest en een eeuwenlange traditie. Tot vorig jaar niet bij me opgekomen dat dit kinderfeest discriminerend kon zijn.
- We moeten eens ophouden met die onzin allemaal. Als dit niet meer kan, kunnen er heel veel dingen niet meer die als discriminerend betiteld kunnen worden.
- wordt tijd dat ,zeker de politici, zich met andere zaken bezig houden.
- Zwarte liet hoort erbij! Wie moet er anders pepernoten uitdelen en alle schoenen vullen?
- Zwarte Piet hoort bij de traditie. Heeft niets met discriminatie te maken.

- Zwarte Piet is zwart, omdat hij door een schoorsteen moet voor de cadeautjes te brengen. Dit is geen discriminatie. Ik vind dat er teveel over wordt gediscussieerd over wel/geen Zwarte Piet. Het is een traditie! Ik ben blij dat we geen kleine kinderen meer hebben want wat krijgen deze allemaal mee van de media.
- Cultureel bepaald, de discussie over zwarte piet moet eigenlijk ergens anders over gaan. NI. hoe kijken wij als Nederland aan tegen ons slavernijverleden. Ik vind het niet goed dat dit kinderfeest (eigenlijk het grootste bedrag aan jonge kinderen) daarvoor gebruikt, c.q. misbruikt wordt
- Sinterklaas en Zwarte Piet zijn een cultuurverschijnsel, een prachtig toneelstuk waarin we verwachtingen en wensen van kinderen waar maken. Het heeft niets te maken met racisme of slavernij.
- een vorm van (zwarte) Piet zal altijd blijven, maar dit kan/mag/zal in de loop der jaren veranderen. Het kan alleen niet van het ene op het andere jaar, dit moet geleidelijk gaan.
- Het gaat om de kinderen! Die zijn vooral geïnteresseerd in de gezelligheid en cadeau's, het maakt ze echt niet uit wie de spullen brengt zolang die oude man er maar bij is
- Zwarte Piet is een raciaal probleem geworden door de aandacht. Ik denk dat 95 % er nooit aan gedacht heeft wat het voor de anderen kan betekenen. Het is daardoor ook een moeilijk onderwerp.
- Dan stoppen we er toch helemaal mee;-)
- De kleur van zwarte Piet maakt mij niks uit, ik vind hem in elke kleur goed. Ik wou dat de discussie hierover ophield! Of laten we het eens hebben over waarom er zo weinig meisjespieten zijn. Dat is pas discriminatie!
- Sinterklaas en zwarte Piet horen bij elkaar. Het is nooit de intentie geweest om daar andere denkbeelden zoals gesuggereerd op na te houden. Dit is iets van de volwassenen en niet van de kinderen.
- Dit hoort bij elkaar net zoals Ot en Sien Jip en Janneke de Rk kerk en God en het suiker feest bij de Moslim. Dit feest is een feest van ons en ben je het hier niet mee eens dan vier je het niet.
- Elk feest kan ook anders worden gevierd. Verharding van wederzijdse standpunten lijdt alleen maar tot ellende. Niets is voor eeuwig: ook historie niet.
- Ik vind zwarte piet niet meer van deze tijd. Wie terugkijkt in het verleden snapt dit ook. Vind het erg jammer dat er zoveel discussie over moet zijn. Voor de kinderen (en daar zou het toch om moeten gaan!) maakt de kleur echt niets uit. Dus als je met een andere kleur pieten een groep gelukkig maakt moet daar m.i. niet zo moeilijk over gedaan worden.
- We moeten ons niet de les laten lezen door een paar gefrusteerde personen
- Zwarte Piet en Sinterklaas die moeten zich op de zelfde. Manier bestaan alle zwarte en witte toetsen op piano klavier zwarte en witte toetsen



## Toelichting

- 1 Een kleinigheidje De kinderen (pubers) krijgen meer kadootjes
- 1 Iedere cultuur heeft eigen feesten. Sinterklaas is een echt volksfeest, dat in oorspronkelijke vorm in ere gehouden moet worden.
- 1 Wij vieren Sinterklaas i.v.m. de kleinkinderen van 7 - 5 - en 1 jaar, en wel op de traditionele manier en hier hoort hoe vanouds Zwarte Piet bij. De hele discussies rond die Zwarte Piet kan en wil ik niet meer volgen en ook niets van aantrekken.
- 2 Hebben kinderen in het buitenland en di komen over met Kerst en helaas niet met Sinterklaas
- 2 Hoop ik ;)
- 2 Kinderen zijn al ouder.
- 2 Mijn verjaardag.
- 3 Bij vrienden met kleine kindere doen we samen met sintererklaas met familie(allen volwassen) met de kerst
- 3 in mijn familie wordt sinterklaas volop gevierd en kerst helemaal niet en in de familie van mijn partner precies andersom.
- 3 Vooral de kinderen. De ouders een paar kleine cadeautjes.
- 3 Wij hebben een kind wat heilig geloofd in Sinterklaas en de Kerstman. Maar evenzogoed in de Paashaas....
- 4 Financiële redenen
- 4 nee, maar ik geniet van de blijdschap van de kinderen en kleinkinderen
- 4 Vieren alleen Sinterklaas voor de kleinkinderen.
- 4 Vieren Sinterklaas in groep, zonder cadeautjes
- 4 Wij zijn mensen op leeftijd en hebben alles wat we nodig hebben.
- 5 Afhankelijk van de financiën kunnen wel wel/of geen cadeautjes geven
- 5 Als ik braaf genoeg ben geweest wel. Anders moet ik gewoon een jaartje wachten..
- 5 Als ik lief genoeg ben geweest wel ja!



- 5 Ik kan alleen achteraf zeggen of de Sint me heeft bedacht. Vraag het na die tijd nog eens.
- 5 Ik laat me verrassen
- 5 Misschien was ik wel niet braaf genoeg...
- 5 Weet niet of ik lief ben geweest??

*Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO en <http://www.TipHorstaandeMaas.nl>.*