

Kerst



Toelichting

- 1 Een dag samen met de kinderen en kleinkinderen in huiselijke kring
- 1 Eerste kerstdag wel maar tweede kerstdag gewoon thuis lekker luieren
- 1 Klein, gewoon gezellig. Geen overmatige maaltijden. We eten ten slotte elke dag goed en lekker. Kerst is geen vreetfeestijn maar gewoon een gezellig familiefeest
- 1 met mijn dochters en hun gezin
- 1 Met kinderen en kleinkinderen tweede kerstdag
- 1 op een bescheiden manier met onze familie maar niet kerkelijk
- 1 Summier, met kerkbezoek, lekker eten en extra gezellig gemaakt huis. Inclusief kerststalletje en boom. Meestal komt mijn zoon (vrijgezel) die dagen. Meestal doen we iets feestelijks: uit gaan eten, schouwburg of concert.

1.1 Hoe vier je Kerstmis? (meerdere antwoorden mogelijk)



Anders

- 1e kerstdag werkjen
- Cadeau`s op kerstavond met familie
- Dagen van bezinning
- De kinderen en kleinkinderen komen op bezoek
- Familie bezoek/ ontmoeten
- Familiebezoeken
- Gewoon gezellig samen zijn met de familie en niet perse dat eten
- Gewoon gezellig thuis
- Gezellig de dag doorbrengen met elkaar
- Gezellig met de kinderen en kleinkinderen samen thuis.
- Gezellig samen zijn met kinderen, kleinkinderen en al het gegeven wordt nog met mijn moeder (96)
- Gezellig samenzijn
- Gezellig samenzijn met familie
- Gezellig samenzijn, kaarten e.d.
- Gezellig thuis zijn
- In ieder geval ook een religieuze insteek
- Kerk
- Kerk en gezelligheid
- Kleine kadootjes
- Lekker met het gezin luieren en lekker eten
- Lekker thuis met familie gezamenlijk de kerstdis bereiden en nuttigen
- Met de familie aan de borrel

- Met familie en klein-kinderen
- Met familie gezellig samen zijn.
- Met gezin
- Met het hele gezin naar de zon
- Met z`n tweetjes genieten van die mooie dagen
- Niks doen.
- Normaal
- OP HET WERK
- Rustig doorbrengen met kinderen en kleinkinderen, zonder overdadig eten en drinken, maar in de hoop op een echte en blijvende wereldvrede!
- Samen met mijn vrouw
- Samen naar de kerk
- Samen ontspannen wandelen in de natuur
- Samen zijn met gezin
- Sober want God`s grondpersoneel deugt niet echt...
- Vrij zijn en doen wat je wilt
- Wandelen
- Weet het nog niet
- Weet nog niet
- Werken
- Werken
- Werken en familie
- Werken in de zorg



Toelichting

- 1 Wordt echter met de jaren minder. is nog slechts een traditionele gewoonte
- 1 Voor mij wel, maar voor veel mensen staat Kerstmis voor luieren, veel en lekker eten en drinken en niks doen. Kortom de essentie van Kerstmis vieren is al lang in de vergeethoek terechtgekomen van wat alles zich katholiek noemt..
- 1 Ja, die achtergrond heeft kerstmis, maar betekent voor mij persoonlijk steeds minder.
- 1 Het is vernamelijk voor de gezelligheid, maar geloof nog steeds.
- 1 En daarom vier ik het niet. Het is me veel te commercieel. Ik geef aan de voedselbank, niet aan winkels voor het zoveelste vreetgebeuren.
- 1 Een klein beetje
- 1 Dit wordt echter wel minder merk ik, ook binnen ons gezin.
- 1 Al wordt dit wel met de jaren steeds minder.
- 2 Vroeger wel. Nu niet meer. Het is allemaal te commercieel.
- 2 Vroeger wel maar nu niet meer. er is geen kerst meer. vele winkels zijn deze dagen geopend. ik vind dat de eerste kerstdag alles gesloten moet zijn
- 2 Religie mogen ze wat mij betreft afschaffen. Kerst dus ook ;-)
- 2 Niet meer.
- 2 Niet meer, wij zijn vroeger overladen met alle kerkaangelegenheden en ze hebben ons heel veel voor de gek gehouden door iedere dag kerk, iedere week biechten(dus verzinnen en liegen)het lof de meisjesbond enz.
- 2 Niet meer
- 2 Nee niet meer
- 2 Ik weet waarom er Kerst gevierd wordt, dat leren we ons kind ook, maar voor ons staat het verder los van de oorspronkelijke betekenis.
- 2 Het is voor mij geen volmondig ja en geen nee. Er zit wel een stukje geloof bij vanuit vroeger maar zoals de kerk het weergeeft geloof ik het niet.
- 2 Gewoon gezellig!
- 2 Geloof er niet in, in Engeland bijv. Zijn nooit in het jaar zoveel familieruzies als met Kerstmis, dus waar is dan de vrede van kerstmis, nooit iets van gemerkt, ook niet in onze samenleving
Steeds minder.
Deels maar Kerst is ook heel gevoelig. Daar ons kindje tweede kerstdag is overleden...



Toelichting

- 1 Niet iedere zondag maar bij speciale gelegenheden zoals diensten voor bekenden, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen e.d.
- 1 Kerst en mis voor familie
- 1 Ik ga naar de kerk omdat ik in een koor zing
- 2 Wij hebben een optreden met ons koor, vandaar mijn bezoek aan de kerk.
- 2 Regelmatig ga ik niet, maar wel met meerdere feestdagen zoals Pasen en af en toe een andere mis
- 2 Onze kinderen zingen mee in het koortje, en wij gaan dan luisteren. We hebben niks met het geloof, maar willen wel dat het koortje kan blijven bestaan vandaar dat we onze kinderen stimuleren om hier aan mee te doen. En pastoor hier geniet er van.
- 2 Met kerst, pasen en nog enkele keren per jaar, maar niet iedere week of maand
- 2 Maar ook bij bijzondere gelegenheden c.q. o.a. begrafenisseen
- 2 Ja als de Harmonie van Lottum er speelt!!!!!!
- 2 En nog wel eens extra maar niet regelmatig.
- 2 En bij speciale gelegenheden
- 2 Alleen met verplichtingen van de fanfare ga ik naar de kerk omdat ik dan moet spelen.
- 3 We zijn vroeger te veel naar de kerk gestuurd
- 3 vroeger was ik zelf misdienaar en moest de mis doen. later ging ik ook nog wel eens naar de kerk maar nu niet meer
- 3 Toen ik jong was ging ik wel naar de kerk. Maar ik ga met de kerst niet schijnheilig zitten doen.
- 3 In het verleden -als kind- alleen maar omdat het moest van mijn ouders, niet omdat ik dit zelf wilde.
- 3 Geloof er niet in
- 4 Religie zit in het hart of het is er niet.
- 5 zie 11



Ga wel naar de kerk maar mij maakt het niet uit of dit nou met kerstmis is of op andere dagen. Je kunt je geloof niet ophangen aan het wel of niet bezoeken van een kerkdienst. Geloof zit van binnen..

Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO en <http://www.TipHorstaandeMaas.nl>.